

15 jaar De KletsKous

Het was 2001 toen Ineke de Groot van Grou naar Akkrum verhuisde met haar 2 kinderen.

Ze wilde 'iets' voor zich zelf beginnen, maar wat wist ze nog niet. In Grou opgegroeid in een ondernemersgezin. Haar vader was in 1963 gestart met het bouwen van boten naar eigen ontwerp: de Pikmeerkruiser.

Het ondernemen was er dus met de paplepel ingegoten.

zijn, want ze moest er wel van kunnen bestaan. Na veel tegenwerkingen van banken, want: 'Sa'n winkeltsje dat wol toch net in Akkrum...' werd er gezegd. Maar in die tijd was er gelukkig nog wel de Frieslandbank die de gedrevenheid in haar blauwe ogen zag en een hypotheek verstrekke.

Grotere maten.

En gedreven was ze. 23 Juni 2001, net voor de komst van de euro, werd De Kleankast geopend. Dames en herenmode, maar na een paar seizoenen was het wel duidelijk: aan de vrouwen uit Akkrum was meer te verdienen dan aan de mannen. Dus ze ging als damesmodezaak verder. Vanaf het begin was het Ineke duidelijk dat er maar weinig vrouwen maat 36 hadden. Dus de spreuk: 'Sterk in de grotere maten' werd er al snel aan toe gevoegd.

In 2005 kwam het pand 2 deuren verderop te koop. Het is groter en het is een oud koetshuis geweest, kortom een sfeervol pand. En het begon bij Ineke weer te kriebelen om weer iets nieuws te ondernemen. Ook dat pand werd aangekocht. Na een verbouwing werd de Kleankast verhuisd.

In het oude pand werd iets nieuws bedacht. De KletsKous Been en ondermode. Een superleuk winkeltsje met sieraden tassen beenmode en lingerie.

Maar na een jaar bleek al dat dit een minder succesvolle formule was.

Samen kunnen we meer.

Er werd snel geschakeld. De succesformule ging terug naar het oude pand, nog met de nieuwe naam 'De KletsKous' er op. En het nieuwe pand?

De vraag naar grotere maten werd steeds groter dus werd er voor gekozen om een speciaalzaak te beginnen met alleen maar grotere maten. Maat 44 t/m 56. In deze tijd had Ineke al een relatie met Ruud van Doorn uit de provincie Utrecht. Toen hij met zijn kinderen naar Friesland verhuisde stapte ook hij in het bedrijf. Samen kunnen we meer zeiden ze tegen mekaar. Ruud zegde zijn baan als docentenbegeleider op en ging voor 100% meewerken in het bedrijf. En samen kunnen ze ook meer.

Soms rijden mensen 150 km alleen voor De Kleankast.

De nieuwe 'Kleankast' ging als een speer. Waar overal de crisis merkbaar was groeide De Kleankast alleen maar. Klanten komen van heinde en ver. Het aantal speciaalzaak in grotere maten is de laatste jaren dramatisch gedaald in Nederland. De klanten komen tot uit Zuid Holland naar Akkrum. Soms rijden mensen 150 km alleen voor De Kleankast.

Recent heeft De Kleankast een enquête gehouden. De drie gevraagde gebieden servicegerichtheid, deskundigheid én vriendelijkheid kregen van de klanten allemaal een 8 ½ of hoger. De adviseuses Ali, Lies, Hinke en Joke kunnen daar erg trots op zijn. De mode en de

sfeer in de winkel maken het dus de reis waard voor veel vrouwen. De makkelijke bereikbaarheid, het gratis parkeren en de uitstraling van het dorp Akkrum (met zijn prachtige horeca en winkelbestand) dragen hier ook natuurlijk aan bij.

Webshop maatjemeer.nl

In 2012 kwam er nog een onderneming bij. De wereld was enorm veranderd in die 11 jaar. Het digitale tijdperk had zijn intrede gedaan en op enigerlei manier moest daarop aangesloten worden. Ruud en Ineke begonnen de landelijke webshop maatjemeer.nl. De webshop zorgt voor een nog grotere naamsbekendheid van de winkel in geheel Nederland.

'Ik wist niet dat jullie zo'n leuke collectie hebben'

De KletsKous (maat 36 t/m 46) is nog steeds na 15 jaar de favoriete winkel voor heel veel vrouwen. Trendy en vooral betaalbare mode. Inmiddels is Joke Poortman het gezicht van de winkel, zij is de adviseuse die het meest aanwezig is maar ook Marga en Hinke voorzien iedereen van aandacht, advies en koffie. Nu met de merken Angels, Tom Tailor, Dreamster, Enjoy en NED verrassen we menig nieuwe klant. Vaak word er gezegd: 'Ik wist niet dat jullie zo'n leuke collectie hebben'.

Kijk voor de acties in de jubileummaand juni: dekletsKous.nl, kleankast.nl en maatjemeer.nl



2001

'Sa'n winkeltsje dat wol toch net in Akkrum'

In 2001 stond op het Heechein in Akkrum het winkelpand van Everaarts witgoed te koop 'met bovenwoning en achtertuin'. De koop was snel gesloten, nu nog bedenken wat ik ga verkopen dacht Ineke. Er was geen modewinkel meer in Akkrum. Oosterhof mode was 3 jaar daarvoor gestopt. Daar moest toch wat in te verdienen



De Kleankast

Heechein 58 Akkrum



De KletsKous

Heechein 54 Akkrum